

# DRIE GEDICHTEN

ALBERT MEGENS

## Poëzie

Ik ben geen watje.  
Wat denken jullie wel.  
Dat ik, als ik vrij ben  
die stomme versjes  
nog een ga lezen?  
Het is al erg genoeg  
dat ik op school  
naar dat kleffe gedoe  
moet luisteren  
dat vooral voor duffe  
meiden is geschreven.

Wel schreef ik met mijn p.c.  
toen oma dood ging  
een stuk of wat regels  
die ik heb uitgeprint.  
Over haar rolletjes King.  
Over hoe ze zei: "Tis zunt,"  
als ik weer een pepermuntje  
had kapot gebeten.  
Over hoe gaaf en  
lief ik haar vond.  
Mijn zus zong in de mis.  
Toen kwam heel hoog  
door een kerkraam  
een straaltje zonlicht  
regelrecht naar oma  
toe gegleden.

Poëzie is niks voor mij:  
ik heb op school al meer  
dan genoeg geleden.

### Onder ons gezegd en gezwogen

Hij deed alles in zijn eentje, tot sterven toe.  
Op een warme dag in mei lag hij, een fles wijn  
bij de hand, naast zijn nog warme pijp.  
De kat die doorgaans sliep achter het gordijn,  
snorrend op zijn schoot. De tv op teletekst  
met een vrolijk deuntje op de achtergrond.

Buren liepen plots te hoop. Doorgaans bleven  
zij op afstand van die vreemde, stille man.  
Een ambulance reed gillend aan en in een  
ommezien weer af. En toen de lijkwagen  
stilletjes de dam kwam opgereden, was het  
enkel de navigatiedame die nazeurde over  
het stratenplan. Zij zwegen als het graf  
waar hij na een dag of drie is ingegleden.

Na afloop van de dienst die kort en vluchtig  
was, heeft er een heerschappij waaraan niemand  
aandacht schonk in de kerk nog wat nagebeden:  
een vreemde jongen met geloken ogen en warrig  
haar. Hij zat in de laatste bank aan de kant  
van het zijaltaar. Daar heeft hij op een hagelwitte  
zakdoek een brood gebroken. Een flesje wijn  
heeft hij opgestoken voor hij eruit dronk.

### Verhoord

Mijn geloof verzet geen bergen.  
Een keukentrapje doet mij al duizelen.  
Zelfs als ik op mijn tenen sta,  
dringt er een suizelen tot mij door.  
Ik reik slechts tot aan de rand  
van het bestaan. Daarboven blijft  
het meestal stil, hoezeer ik het ook  
probeer met: 'Wees haar nabij!  
Sleep hem erdoor!'  
Laatst daalde Hij af, bukte, tikte mij  
op de vingers, fluisterde in mijn oor:  
'Ik steek voor jou een kaarsje op, maar  
geef aan wat je uitschreeuwt zelf gehoor!'