

Uit de inzendingen voor de zesde editie van Brabant Gedicht, de wedstrijd voor jeugdige dichters uit Noord-Brabant en Vlaams Brabant, selecteerde *Brabant Literair* drie gedichten.

Drie gedichten

TED VAN HOUT

's avonds als het afkoelt
de geur van droog gras
krekels en beestjes die flirten
de dag die zo warm was

het licht van de kaarsen
waarin insecten vliegen
de warmte, de verbondenheid
om elkaar in slaap te wiegen

de maan die zachtjes liedjes zingt
de sterren in de blauwe lucht
de bomen die rustig fluisteren
de wind die langzaam zucht

en daar in jouw ogen
zwerft een helder licht
een fonkeling die niet zal doven
zelfs al gaan je ogen dicht

's nachts gaan wij slapen
en niemand heeft bezwaar
een zwoele zomeravond
en wij bij elkaar

RINSKE VAN DEN HEUVEL

Jas
Wachtte ik op jouw jas
en nu een dood dier,
grootte onbekend

Halfdood

Ik weet niet of,
als jij er was geweest,
ik ook een jas gemist zou hebben

Ik denk het wel