

# Twee gedichten

TED VAN LIESHOUT

Er waren negen golfjes en die dansten op de zee.  
Ze deinden met zijn achten op de grote golven mee.

Er was er één dat dwars was en dat wou niet naar het strand,  
dat ging ertegenin en stroomde naar de óverkant.

Want aan de andere zijde van de zee is Engeland  
en dáár wou het eens spelen met de schelpen en het zand!

Toen riep het golfje dapper: Dag! Vaarwel! Adieu! Tabé!  
I'm going to the other side, goodbye, I'm on my way!

En of het ooit is aangekomen weet ik niet, hoor, want  
er was niets over op het nieuws, er stond niks in de krant.

(Soms zie je aan het strand een golf die terugtrekt naar de zee.  
Die hunkert naar de overkant, maar durft het niet. O, nee!)

Er zaten drie nonnetjes  
zonder japonnetjes  
op drie tonnetjes  
onder drie balkonnetjes  
op drie gazonnetjes  
in drie zonnetjes.

O, wat onnetjes!

Uit: Ted van Lieshout & Sieb Posthuma, *Spin op sokken*. Amsterdam:  
Uitgeverij Leopold, 2008.