

# Gedicht

HERBERT MOUWEN

Benedictijner monnik

Hij gaat de lauwheid van het leven  
fel te lijf binnen de muren van het  
klooster, tegelijkertijd bestrijdt hij  
de grauwheid van zijn buitenissige  
bestaan gehoorzaam en zwijgend,  
hij fluistert zijn gesprekken zonder

woorden, prevelt een gebed zonder  
end, hij vertoeft tussen denkers en  
doeners, arbeid lijkt zijn leven te  
vertragen, hij wacht op verrijzenis,  
lijkt het licht niet te willen ontwijken,  
voor hem is wonen ultiem verlangen,

het lichaam een vreemde plek waarin  
hij tijdelijk huist, hij verblijft onder  
bidders, onder werkers, zijn leven is  
een bekentenis, tijd leidt hem aan de  
hand, soms leest hij in zijn gedichten  
om zijn gedachten te ontwrichten