



Jaargang 1 - 1935- '36

BRABANTIA NOSTRA

EEN EDELE KWAM EN GING

„Hoor nu ! de wind raast in de bomen :
„het laatste loof valt stervend neer.
„Wie waagt zich buiten in dees weer ?”
„Kom, 't is geen tijd nu om te dromen.”

„De lucht is vol van helse machten
„die u bedwelmend slapen doen...
„Waar gaat gij heen, heer ridder koen ?
„en wilt ge dan niet overnachten ?

„Uw peerd valt straks in zeven sloten,
„uw mantel scheurt aan iedre heg
„en rovers zijn er op den weg :
„gij moet het degenstaal ontbloten !”

„En zult ge dan niet medegaan ?
„het is den tijd niet om te dromen :
„hoe zouden wij dan moeten komen
„daar waar de bomen bloeiend staan ?”

FRANK VALKENIER.